

Het kindje knorde weer en nu keek Alice  
 bekommerd in het gezicht om te zien wat er  
 scheelde. Het viel niet te ontkennen, dat het  
 wipneus had en heel erg ook, zoodat de neus  
 geleeke op een snuit. Ook waren de oogen  
 klein voor een kindje, zoodat het uiterlijk van het  
 kleine ding Alice volstrekt niet behaagde. «Het  
 misschien snikte het maar een beetje», dacht ze  
 en ze keek het weer in de oogen om te zien of  
 er tranen in waren.

Neen, daar waren geen tranen. «Als je  
 varkentje gaat veranderen, kindlief», zei Alice  
 ernstig, «dan wil ik niets meer met je  
 hebben. Pas op!» Het arme ding snikte nog  
 (of knorde, men kon het onmogelijk uitmaken, wat  
 het was) en zwijgend gingen ze een poosje verder.

Alice begon er juist over te denken, wat ze  
 dit schepseltje moest aanvangen, wanneer ze  
 thuis bracht, toen het weer knorde en nu zoo heftig  
 dat ze het verschrikt in het gezicht keek. Nu was  
 vergissen niet meer mogelijk. Het was niets meer  
 of minder dan een varken en ze begreep, dat het  
 dwaasheid zou zijn het nog verder mee te nemen.  
 Daarom zette ze het schepseltje neer en voelde  
 zich zeer verlicht toen ze het kalmpjes het bosch



HET KNORDE WEER ZOO HEFTIG, DAT ZE  
 HET VERSCHRIKT IN HET GEZICHT KEEK

